



Jubileumkrant nr.1 Distelvlinder 10 jaar!

Spellenmakerij

Awari



Op de eerste schooldag van dit jaar kondigden wij het al aan; dit schooljaar bestaat De Distelvlinder al weer 10 jaar.

En dat gaan we vieren! Lees er alles over in deze eerste jubileumkrant.

Hoe het begon



De Distelvlinder is op 1 augustus 2003 gestart als een zelfstandige school vanuit de voormalige obs De Leilinden in Culemborg. We zijn begonnen als een school met basis-fase onderwijs met ongeveer 50 leerlingen in de noodgebouwen aan de Distelvlinderlaan 2-6.

In 2008 verhuisden we naar het nieuwe gebouw aan de Zijderupsvlinderlaan 4. Nu, 10 jaar later zitten we met 240 leerlingen in een modern gebouw, zijn we een Vreedzame School met prachtige culturele projecten en geven we onderwijs op maat met een enthousiast team van 19 mensen en heel veel behulpzame ouders.



De jubileumkrant

In deze eerste jubileumkrant kunt u lezen wat wij de komende weken tot aan het eindfeest op donderdag 17 april van plan zijn en we introduceren onze goede doelen. Er zal nog een aantal kranten volgen waarin de voortgang wordt vermeld en activiteiten worden toegelicht.

Een Distelvlinderfeest kan niet zonder de hulp van ouders worden gerealiseerd. In deze krant zullen daarom ook regelmatig verzoeken om hulp worden gedaan. Natuurlijk hopen we weer op uw inzet.

Bij een verjaardag horen cadeaus

Maar dan wel om weg te geven. Elke twee jaar wordt er een goed doel gesteund door De Distelvlinder. Omdat we nu 10 jaar bestaan, hebben we er voor dit keer twee goede doelen van gemaakt. Deze organisaties hebben hun wortels en werkgebied in Culemborg en passen geheel in ons thema 'De Ontmoeting'.

Samen met de kinderen zullen wij weer proberen om een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren voor beide doelen. De leerlingen maken kunstwerken die we op de feestavond zullen verkopen. Op de avond zelf zullen we tal van activiteiten bieden die kunnen bijdragen aan de opbrengst. En daar kunt u allen prima bij helpen!

Zorgboerderij De Witte Schuur



U vindt De Witte Schuur aan de Prijsseweg 16 in Culemborg. Vanaf de weg gezien oogt hij zwart, maar het gezellige huiskamergedeelte van de zorgboerderij is wit. De Witte Schuur is naast een dagopvang voor mensen met een verstandelijke beperking ook een gewone schapenfokkerij. Daar wordt op dit moment hard gewerkt vanwege het grote aantal lammetjes dat dagelijks wordt geboren.

Met een klein aantal vaste krachten, veel vrijwilligers en de deelnemers worden de schapen en lammetjes verzorgd, de moestuin onderhouden, lunches verzorgd voor alle medewerkers en gezellig samengewerkt bij creatieve workshops.

Deelnemers en vrijwilligers hebben afgelopen jaar keihard gewerkt om een nieuw gebouw neer te zetten. Conny van Herwijnen van De Witte Schuur vertelt: "Op de plaats waar nu het nieuwe gebouw van de Zorgboerderij staat, stond voorheen een oude loods. Het gebouw was zodanig verouderd en vermolmd, dat we geen andere keus hadden om het te slopen en te vernieuwen. We hebben het nieuwe gebouw met onze eigen handen gebouwd, steen voor steen en plank voor plank!

Het gebouw is bestemd voor onze toekomstige keuken, het atelier, de winkel en de theeschenkerij. Onze deelnemers zullen hier producten uit eigen tuin verwerken, serveren en verkopen. Het geeft onze deelnemers een gevoel van eigenwaarde en trots om op deze manier niet op hun beperkingen, maar op hun kunnen te worden aangesproken."

De Distelvlinder heeft besloten geld in te zamelen om een bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de nieuwe keuken van De Witte Schuur.

Conny zal samen met enkele deelnemers zelf aan de leerlingen komen vertellen waarom ze zo graag een nieuwe keuken willen hebben. De kleuters gaan maandag 17 maart alvast een bezoekje brengen aan de lammetjes.

Vanuit onze 'Ontmoeting' is het de bedoeling dat er een structurele samenwerking komt met de zorgboerderij. Naast het lammetjes kijken, worden er activiteiten georganiseerd voor alle leeftijden om onze leerlingen op leuke en zinvolle wijze met de deelnemers van de zorgboerderij in contact te brengen.

Kijk alvast eens op de website <http://www.de-witteschuur.nl>

Stichting Awari

Stichting Awari uit Beesd realiseert een breed en samenhangend pakket aan projecten waarin mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, mensen die langdurig uit de roulatie zijn (geweest), of door andere



oorzaken bijzondere doelgroepen, samen met inwoners van dorpskernen, constructief aan de slag gaan om een aantal doelen én resultaten te realiseren. De activiteiten zijn bedoeld voor inwoners van o.a. de gemeente Culemborg. De 'medewerkers' maken verkoopbare producten met een verantwoord design, waarbij lokale bedrijven (rest)materialen aanleveren, waarbij vakmensen masterclasses aanbieden om technieken en 'de fijne kneepjes van het vak' aan te leren, en waarbij verkoopbaarheid een belangrijk criterium is. Mooie spullen, geen prullen!

Hout, metaal, textiel, steen en papier zijn materialen waarmee de mooiste woonaccessoires, tuindecoraties, kunst- en gebruiksartikelen worden gemaakt door de medewerkers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Ook bij Awari worden mensen aangesproken op hun talenten en niet op hun beperkingen.

De Spullenmakerij heeft een webshop <http://www.spullenmakerij.nl>, maar is ook te bezoeken. Op **donderdag- en vrijdagmiddag** is de winkel geopend van **13.00 tot 16.30 uur**. U vindt de werkplaats/winkel aan de Sportstraat 1 in Beesd, in de voormalige brandweerkazerne.



In onze hal staan enkele spullen uit de winkel. Volgende week zullen wij dit met onze leerlingen bekijken en ze vertellen waarom ze zo bijzonder zijn. Komt u ook gerust even kijken.

Awari heeft altijd behoefte aan materiaal waarmee ze kunnen werken. De Distelvlinder heeft besloten voor Awari restmaterialen in te zamelen. Ze hebben zelf specifieke wensen, die u kunt nalezen in de bijlage. Wij hopen van harte dat u 'mee-verzamelt'!

Wat gaan we dan doen

Onze jubileumweken vallen samen met de jaarlijkse Podiumweken. Deze staan in het teken van Afrika. Op de feestavond krijgt u uiteraard een demonstratie van het geleerde.

In de twee weken voorafgaand aan het eindfeest zal er weer volop worden geknutseld om mooie kunstwerpen te maken die wij op de avond zullen verkopen voor het goede doel.

De feestavond is op donderdag 17 april van 17.00-20.00 uur. Naast optredens kunt u deelnemen aan inloopworkshops voor ouder en kind, iets lekkers te eten halen, meedoen aan het Rad van Fortuin, kijken bij de informatiestands van De Witte Schuur en Awari en snuffelen op de rommelmarkt en natuurlijk kunst kijken en kopen. In de aanloop naar de feestavond kunt u bestellingen doen bij Awari, zij brengen die op de avond zelf mee. Ook zullen zij op deze avond spullen uit de winkel meebrengen. Het krukje in de hal is stoer, mooi, stevig en zit heel lekker. Van harte aanbevolen!

De opbrengst van de avond gaat naar De Witte Schuur. Daarnaast hopen we veel volle kisten met bruikbaar materiaal te hebben ingezameld voor Awari. Mocht u zelf niets hebben, wellicht heeft de buurman nog bruikbare spullen.

Hoe u kunt helpen

Er is al volop nagedacht over de keuzeworkshops voor onze leerlingen. Wij zoeken materialen voor deze workshops, maar ook ouderhulp tijdens de workshops.

Workshop	Techniek
Afrikaanse ketting	Verven en rijgen
Rain sticks	Timmeren en plakken
Maskers	Knippen, plakken
Afrikaanse dierenknuffels	Naaïen
Schaal van papier	Vouwen, draaien en plakken
Kussentje	Batikken
Knikkerbaan	Timmeren
Devil Sticks	Knopen
Dieren beeldjes van hout	Figuurzagen
Schilderijtje	Timmeren en weven

De workshops worden gegeven op drie middagen; 7, 10 en 14 april van 13:00u tot 15:00u. Wie mee wil en kan doen, kan zich hiervoor opgeven bij Kim van Zuilen, k.zuilen@opo-r.nl.

We zijn ook heel blij als u het volgende voor ons heeft:

- Pastasoorten
- Pringles bussen
- Spijkers
- Hamers
- Wol en katoen
- Lapjes stof
- Linzen, erwten, zaden etc.
- Oude gordijnen, overhemden, dekbedovertrekken, sokken Lintjes
- Vulling voor kussens
- Tijdschriften
- Knikkers
- Kosteloos materiaal (blikjes, bierdopjes, kurken, knopen, etc. voor de versiering)
- Witte lakens